



Thuis bij Vader:

- Toen hij nog *ver weg* was
- De vader *zag* hem
- Met *ontferming bewogen* zijn
- De vader *snelde* hem *tegemoet*
- Viel hem om de hals –*omhelzing*–

- Deed hem *het beste gewaad* aan
- Gaf hem een *ring* aan zijn hand
- En *sandalen* aan zijn voeten
- Een *feestmaal!* Gemest kaf en laten we vrolijk zijn!





De deur

De deur

Door de deur kom je naar binnen!

Waarom blijft die deur zo vaak dicht?

- Er is angst voor het vreemde.
- Er zijn vooroordelen van beide kanten.
- Er is waakzaamheid, men is bang om de waarden en normen van cultuur en religie te verliezen.
- In de media van hun moederland wordt er vaak gewaarschuwd tegen het Westen.
- Hun identiteit staat op het spel.

Staat jouw deur open?

Staat de deur van je hart open?





De keuken

De keuken

Lukas 2:46 Jezus zat met hen, luisterde naar hen en stelde hen vragen

- In de keuken zit je en drink je thee
- Heb je tijd om er gewoon voor hen te zijn?
- Luister je naar hun verhalen?
- Leer je hun cultuur?
- Bouw aan je vertrouwen?





De woonkamer

De woonkamer

- Het vertrouwen groeit
- Na langere tijd, verbondenheid en gebed wordt je meer deel van de familie!
- Je bent geen *'vreemdelingen'* meer maar je wordt *'huisgenoot!'*
- Er is plezier samen
- Je kunt ook huilen samen
- Je kunt je geloof delen, er komt verdieping in de gesprekken
- Je kunt de Bijbel open doen
- Durf je zelf kwetsbaar op te stellen



De slaapkamer



De Slaapkamer

Elke keer als je over
God begint te spreken
zegt de ander dat ze moe is
en ze begint te gapen...

- Geestelijke weerstand
- Strijd
- Dus.....gebed!!
- Dus.....geduld!
- Dus.....liefde!!!



Badkamer



De Badkamer

- Veel heb je gedeeld en dan opeens: een omkeer in de gesprekken
- Gevoelige kwesties zoals: de kruistochten, Israël, de oorlog in Irak & Afghanistan.....
- Laat de gezindheid van Jezus in ons zijn!
- Vergeving en verzoening!!
- Wij hebben het kruis nodig!



De zolder



De Zolder

- Sla je armen om haar heen
- Bid samen, breng de pijn naar het kruis
- Hoop voor verslagen harten
- Bevrijding voor gevangenen
- Troost voor de treurenden
- Vergeving voor de schuldigen
- Geliefd door de Vader!!





Tuin

De Tuin

Samen mogen we de breedte, diepte, lengte en hoogte van Gods liefde begrijpen!

Er is FEEST in de tuin.

Feestkledij en een geslacht kalf.

Vrienden zijn uitgenodigd. De tafel staat klaar!

De Vader zegt tegen ons dat alles wat van Hem is van ons is en dat Hij altijd bij ons is.

**Ons vooruitzicht: een menigte, die niet te tellen is. Uit alle landen en volken, van elke stam en taal. Luid riepen ze: 'De redding komt van onze God die op de troon zit en van het Lam.'
(Openbaring 7:9-12)**



